

# Han tog reda på sanningen om Främlingslegionen — sen flydde han

Henry Ingemar Vesterlund drevs av sin äventyrslust att gå in i främlingslegionen. Nu har han kommit hem

**VILHELMINA (AB)** För två år sen beslöt han sig för att ta reda på sanningen om Främlingslegionen — var det verkligen så hårt att vara legionär som det sagts?

I dag kom han hem, 25-åriga Henry Ingemar Vesterlund, efter att ha lyckats fly.

Det var i december 1966 som han gav sig iväg till Paris. Där skrev han kontrakt om fem år i legionen.

— Det måste ha varit äventyrslusta som drev honom, säger hans mamma Siri Vesterlund i Vilhelmina.

— Han gick och bar på det inom sig en längre tid men ville inget säga till mej förrän allt var klart. Han talte om värvning först dagarna före avresan.

Fru Vesterlund fortsätter:

— Jag har kunnat läsa mellan raderna att allt inte har varit som det skulle och jag förstod att han inte skulle stanna kontraktstiden ut.

## Hårt bevakad

Ingemar Vesterlund lyckades rymma från en hårt bevakad förläggning på Korsika. Igår kom han tillbaka till Vilhelmina.

Ingemar Vesterlund är en i en lång rad av svenskar som försökt

sig på legionärens jobb, tröttnat och rymt.

■ I oktober förra året släpptes den s k "pojklejonären", 19-åriga kirunapojken Sven Bertil Lidström efter ett ingripande av svenska myndigheter.

■ I februari i år lyckades 25-åriga sjömannen Jörgen Stig Nilsson från Karlskrona fly från ett militärsjukhus i närheten av Marseille.

## I fängelse

■ I maj rymde 24-åriga Håkan Berger från Atvidaberg från legionen, hamnade i fängelse i Marocko men släpptes efter myndighetsingripande.

Man beräknar att legionen i dag innehåller ett tiotal svenskar — därav några veteraner. Själva Främlingslegionen uppgår till ca 10 000 man — främst tyskar.



Henry Ingemar Vesterlund, 25, skrev kontrakt på fem år i Främlingslegionen. "Äventyrs-lusten drev honom", säger hans mor.



## Han flydde från Främlingslegionen

UPPSALA (Expressen). Harry Welderson är död. Ingemar Westerlund är tillbaka.

Welderson och Westerlund är samma person. Welderson var Westerlunds täcknamn i franska Främlingslegionen. För en vecka sen lyckades Westerlund med en dramatisk flykt från Korsika. Han hamnade i Italien — utan pass och pengar till hemresan.

Med UD:s hjälp fick han nya papper och lån till hemresan. Nu sitter han hemma hos sin syster, Marianne Bäckström, i Uppsala och berättar.

Sen skall han vila upp hemma i Vilhelmina i Lappland ett tag. Sen skall han söka jobb. Han tänker dock inte återgå till sjömansyrket, som han utövade innan han skrev kontrakt med Främlingslegionen i Marseille den 15 december 1966.

Det var lördagen den 31 augusti som Westerlund deserterade tillsammans med en jugoslavisk kamrat, som också tröttnat på det hårda livet på Korsika.

— Det var några svenska turister som hjälpte oss. De skaffade civila kläder, en gummibåt och de beställ-



de en taxi att köra oss från förläggningsorten på Korsika.

— När det blev mörkt den 31 augusti hoppade vi in i taxin. Gummibåten hade vi hopvikt med oss i bilen. Vi blåste upp båten och gav oss i nattmörkret ut på havet med riktning mot Sardinien. Den 1 september på eftermiddagen nådde vi fram.

Från Sardinien tog vi färja till fastlandet och sen lift till Rom, där jag fick hjälp av svenska konsulatet.

Westerlund, som hade skrivit femårskontrakt med legionen, gjorde ett första flyktförsök i september förra året. Då gav han sig i väg till fots över bergen, men stötte på en patrull, återfördes och fick en månads arrest. — HELGE LINDBERG

Foto: JAN CARLSSON  
Främlingslegionären Ingemar Westerlund, alias Harry Welderson, lyckades rymma från sin förläggning på Korsika. System Marianne Bäckström tar emot med stora famnen i Uppsala.

EXPRESSEN, okänd tidpunkt: